

# έναυσμα

Περιοδική έκδοση των Αγωνιστικών Κινήσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ  
Τεύχος 43 | Άνοιξη 2015 | 1,5€

## ΑΡΙΣΤΕΡΑ



«Προκύπτει ολοφάνερα, λοιπόν,  
η αναγκαιότητα για μια Αριστερά  
που θα βρίσκεται στη ζωή και στη  
δράση των μαζών που θα ανοίγει  
δρόμους με ταξικό και επαναστατι-  
κό προσανατολισμό.

Αριστερά που θα αναδεικνύεται και  
θα δυναμώνει μέσα στους ταξικούς  
αγώνες του κόσμου της δουλειάς  
και του μόχθου.

Αριστερά της  
επαναστατικής ανατροπής.»

Απόσπασμα από το άρθρο:  
«η Αριστερά είναι χρήσιμη  
μόνο όταν είναι επαναστατική»

Γ. Κωνσταντόπουλος



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΤΕΥΧΟΣ 43 ΑΝΟΙΞΗ 2015

### ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Αριστερά. Προς τα πού, όμως;

Τι Αριστερά χρειάζεται η νεολαία σήμερα;  
(11-14)

Έξοδος από την ΕΕ (8-9)

Διαπραγμάτευση (15)

Χρέος (16-17)

### ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Νεολαία και προοπτικές (4-5)

Συνδιοίκηση (5-6)

ΑΕΙ-ΤΕΙ (6-7)

Άσυλο (9-10)

«Φιλανθρωπία» (18)

Σκουριές Χαλκιδικής: Οι μάσκες έπεσαν, ο αγώνας συνεχίζεται (19)

### ΣΤΗΛΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Κοντονής με γραμμή Θάτσερ; (20)

ΙΣΤΟΡΙΑ: Παρισινή Κομμούνα (21)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: «American Sniper» (22)

### ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΕΙ Λάρισας (6), Αρχιτεκτονική Ξάνθης (20), Νομική Αθήνας (10)

# ΕΝΑΥΣΜΑ

Περιοδική έκδοση των  
Αγωνιστικών Κινήσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ  
βιβλιοκαφέ «Έκτος των Τειχών»,  
Γραβιάς 10-12, Εξάρχεια  
[www.agonistikeskiniseis.org](http://www.agonistikeskiniseis.org)

Θεσσαλονίκη  
στέκι Σφεντόνα, Μακρυγιάννη 17  
<http://resistenciaelotta.blogspot.gr>

Γιάννενα  
<http://agonkiniseis-ioa.blogspot.gr>

Εμβάσματα-συνδρομές:  
Εθνική Τράπεζα, αρ. λογ: 771/743100  
IBAN: GR6301107110000071174310079

# EDITORIAL

Άνοιξη του 2015 και θα μπορούσαμε να πούμε πως ανοίγεται μπροστά μας μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδος για το λαϊκό κίνημα και τις απαντήσεις που θα πρέπει να αριστερά να προωθήσει σε αυτό.

**Από την μία** υπάρχουν οι αυταπάτες που προωθεί η κυβερνώσα «αριστερά» και οι κάθε λογής παρατρεχόμενοι, από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η επίθεση των δυνάμεων του συστήματος παραμένει και θα οξύνεται όσο αναπαράγεται ένα κλίμα αναμονής. Πολύ περισσότερο που μέρα με την μέρα οι αντιθέσεις μεταξύ των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, για το μοίρασμα του κόσμου, οξύνονται φορτώνοντας νέα βάρη στους λαούς. Αντιθέσεις που επηρεάζουν άμεσα και την πολιτική κατάσταση εντός της χώρας πιέζοντας για την επιβολή νέων γύρων επίθεσης στα δικαιώματα του λαού και της εργατικής τάξης.

**Έχουν λοιπόν** αναδειχθεί κάποια βασικά ζητήματα που ευελπιστούμε με την παρούσα έκδοση να μπορέσουμε να τα εξετάσουμε πιο αναλυτικά και να προσδιορίσουμε στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, την δικιά μας στάση αλλά και τις δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας.

**Θα μπορούσε** λοιπόν να θεωρήσει κάποιος πως τίποτε δεν άλλαξε για τον λαό μετά τις τελευταίες εκλογές και θα είχε, κατά μία έννοια, δίκιο μιας και είναι γεγονός πως τα δικαιώματα και οι όροι ζωής της εργατικής τάξης και του λαού δεν μπορούν να αλλάξουν μέσω εκλογών αλλά μόνο με όρους ταξικής πάλης. Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, μιας και μπορεί τα βασικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης πολιτικής να παραμένουν ίδια, οι όροι που αυτά τίθενται όμως δεν μπορούν να μην διαφοροποιούνται με βάση τις νέες συνθήκες.

**Οι απαντήσεις βρίσκονται μπροστά, λοιπόν.** Με την ανάγνωση των πραγματικών δυσκολιών που υπάρχουν μπροστά μας και την προετοιμασία μας απέναντι σε όλα αυτά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Με το ξεκαθάρισμα του σημαίνει πραγματική αριστερή απάντηση στης σημερινές συνθήκες και το τι εν τέλει ορίζουμε εμείς με τον όρο αριστερά σαν μορφή αλλά βασικότερα σαν περιεχόμενο.

**Νομίζουμε** πως ενόψει και των φοιτητικών εκλογών θα μπορέσουμε να ανοίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε την άποψη μας, δίνοντας παράλληλα και την πολιτική μάχη για την ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος.

















# ΤΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΗΜΕΡΑ;

Δημήτρης Κωνσταντίνου,  
Φυσικό Αθήνας

Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τίθεται σαν αναγκαιότητα, η αποσαφήνιση και ο επαναπροσδιορισμός του όρου «Αριστερά». Ενός όρου με αντικειμενικά «διευρυμένα» χαρακτηριστικά, αλλά σε καμία περίπτωση με την εκφυλιστική διάσταση που προσπαθεί το σύστημα να του προσδώσει.

Είναι αναγκαιότητα όχι επειδή χρησιμοποιείται από τη σημερινή κυβέρνηση –είναι και αυτό- ούτε επειδή σκοπεύουμε να διεκδικήσουμε το copyright. Προκύπτει ως τέτοια καθώς, ο όρος αυτός εμπεριέχει κάποια στοιχειώδη χαρακτηριστικά –ή τουλάχιστον θα έπρεπε- τα οποία αλλοιώνονται με το πέρασμα του καιρού. Κυρίως όμως καθώς πρέπει, μέσω αυτού του προσδιορισμού, ποιες είναι οι υποκειμενικές αναγκαιότητες και οι στόχοι που εμείς θέτουμε.



## Το ζητούμενο της Αριστεράς

Αποδεχόμενοι την ύπαρξη των τάξεων σε μία κοινωνία, το επίδικο είναι ποια τάξη θα υπερισχύσει και θα επικρατήσει έναντι της άλλης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Μία διαδικασία που υπάρχει και εξελίσσεται μέσα στους αιώνες και το αποτέλεσμά της εξαρτάται από το συσχετισμό δύναμης που διαμορφώνεται ανάμεσα στους δύο βασικούς αντιπάλους. Αυτό το ασυμβίβαστο των τάξεων και η διαρκής σύγκρουση είναι που διαμορφώνει την ιστορία.

Ακριβώς πάνω σε αυτή την υπόθεση μπαίνει και σήμερα το θέμα της Αριστεράς. Το κατά πόσο, δηλαδή, θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ανατρεπτικού κινήματος, ικανού όχι μόνο να αναχαιτίσει την επίθεση του συστήματος αλλά και να θέσει όρους ανατροπής και οικοδόμησης μιας άλλης κοινωνίας.

## Μια γενική ανασκόπηση της πραγματικότητας

Η παγκόσμια κρίση του συστήματος – με απαρχές 30 χρόνων – ξεπερνά κατά πολύ τα χαρακτηριστικά άλλων παλιότερων. Πέραν των οικονομικών αιτιών της, χαρακτηριστικοί είναι οι έντονοι ανταγωνισμοί μεταξύ των ιμπεριαλιστών, οι οποίοι της προσδίδουν δομικά χαρακτηριστικά και την καθορίζουν. Η προσπάθεια ξαναμοιράσματος των αγορών έχει σαν αποτέλεσμα οι λαοί όλου του κόσμου να βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μανία των ιμπεριαλιστών για καταλήστευση. Ταυτόχρονα, σαν συνέπεια του μοιράσματος του κόσμου από τους ιμπεριαλιστές και της δημιουργίας μιας σειράς εξαρτήσεων, οι κάθε λογής κεφαλαιοκράτες κλιμακώνουν την επίθεσή τους απέναντι στο προλεταριάτο. Στόχος τους είναι η ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αρπαγή της απόλυτης υπεραξίας.

## Οι ενδογενείς αντιφάσεις του συστήματος

Από τη φύση του το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, έχοντας σαν στόχο την κερδοφορία και την κυριαρχία επάνω στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, μειώνει τους μισθούς και δημιουργεί τεράστια ποσοστά ανεργίας. Ταυτόχρονα απορροφά ή και καταστρέφει παραγωγικές δυνάμεις, συρρικνώνοντας μεσαία στρώματα, αλλά και καταστρέφοντας άλλα. Αυτό σε συνδυασμό με τους έντονους ανταγωνισμούς μεταξύ των ιμπεριαλιστών περιορίζει τη δυνατότητα ξεπεράσματος της κρίσης του.

Έτσι, το ίδιο το καπιταλιστικό - ιμπεριαλιστικό σύστημα, που από τη μία προσπαθεί να κερδοφορήσει, διαμορφώνει από την άλλη τους όρους ώστε συνεχώς να μειώνεται το μέσο ποσοστό κέρδους του και να αδυνατεί να βρει νέα πεδία κερδοφορίας.

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι πέραν των βασικών αρχών που διέπουν το σύστημα, η κρίση έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση όλων των αντιθέσεων. Μεταξύ των ιμπεριαλιστών, ανάμεσα στους λαούς και τους ιμπεριαλιστές, ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργατική τάξη. Αντιθέσεις που με τη σειρά τους, δημιουργούν αδυναμία προσπεράσματος της κρίσης.

## Εκεί όπου οι αντιθέσεις του συστήματος αίρονται

Αν υπάρχει ένα κοινό σημείο σύγκλισης μεταξύ των ιμπεριαλιστών και της αστικής τάξης κάθε χώρας, αυτό είναι η επίθεση σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού. Κοινός τους στόχος είναι η επαναθεμελίωση των ταξικών σχέσεων και η πλήρης καθυπόταξη των εργαζομένων. Η προσπάθειά τους δεν περιορίζεται στο οικονομικό επίπεδο, αλλά αφορά κυρίαρχα το πολιτικό.

Για να διατηρήσει το κεφάλαιο την κυριαρχία του αφενός απέναντι σε άλλους διεκδικητές και αφετέρου στους καταπιεζόμενους, καταλύει ακόμα και τους δικούς του αστικούς θεσμούς, χωρίς να διστάζει να πρωθεί με τον ωμό τρόπο φασιστικά μορφώματα και καθεστώτα. Αυτό το στοιχείο είναι κάτι που μπορεί να φαντάζει οι ξύμωρο σε όσους αναπολούν μια προηγούμενη κατάσταση ή που θεωρούν ότι ο καπιταλισμός στο σημερινό του στάδιο και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιόδου, μπορεί να παρέχει δημοκρατικά δικαιώματα.

Γίνεται φανερό πλέον, ακόμα και στον πιο αδαή, ότι ο καπιταλισμός στο στάδιο του ιμπεριαλισμού, σε όλες τις εκφάνσεις του, είναι στροφή προς την αντίδραση. Ότι η δημοκρατία είναι επίσης μορφή κράτους και αντανακλά τις ίδιες τις ταξικές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς. Ότι όσο οξύνονται οι αντιθέσεις, το κράτος και η δημοκρατία-δικτατορία της αστικής τάξης δεν απονεκρώνονται αλλά ισχυροποιούνται.

**Η συμπύκνωση των αντιθέσεων στη χώρα μας**  
Σε χώρες όπως η Ελλάδα, που εμφανίζουν μια τυπική πολιτική ανεξαρτησία (σύνορα, πολίτευμα, θεσμούς κ.λπ), αλλά επί της ουσίας είναι βαθιά μπλεγμένες στα δίχτυα της χρηματιστικής και διπλωματικής εξάρτησης από τον ιμπεριαλισμό, η επίθεση σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού κορυφώνεται. Αυτοί που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την τύχη της χώρας, εξυπηρετώντας τα δικά τους συμφέροντα, είναι οι Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές, διατηρώντας ως προς την αρχή του το συμβόλαιο του '74. Η ντόπια αστική τάξη, για να διατηρήσει την κυριαρχία της, δίνει γη και ύδωρ στους προστάτες της. Για να κερδοφορήσει και να αναπαραχθεί, συνυπολογίζοντας την κρίση και την εξάρτηση της, εκμεταλλεύεται πολλαπλά το προλεταριάτο. Το μόνο που τάζουν όλοι στο λαό είναι λιτότητα, καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του σε όλους τους τομείς και καταστολή.

Το αστικό κράτος μέσω της φασιστικού ισημερινής της δημόσιας και πολιτικής ζωής και σε συνδυασμό με την αδυναμία απάντησης λόγω της αποσυγκρότησης, από τη μια χτυπά με βίαιο τρόπο τα κεκτημένα του κινήματος και από την άλλη στρώνει ιδεολογικά το έδαφος, ώστε να καθυποτάξει τις μάζες και να κλιμακώσει την επίθεση προς όφελος της ντόπιας αστικής τάξης και του ιμπεριαλισμού.

#### Οι απαντήσεις δε δίνονται με αφαιρέσεις

Εκτός από την ανάλυση των χαρακτηριστικών του συστήματος -και ιδιαίτερα της εποχής μας-, αναγκαίος και απαράβατος όρος είναι η αναγνώριση των κοινωνικών - πολιτικών συσχετισμών του σήμερα.

Αν θέλει κάποιος να δώσει απαντήσεις, θα πρέπει καταρχάς να αναγνωρίσει το πρόβλημα.

Πλέον δε βρισκόμαστε σε διαδικασία, αλλά σε μια πραγματικότητα αποσυγκρότησης του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Αποτελέσμα της χρόνιας προσπάθειας του συστήματος να διαλύσει την οποιαδήποτε συνείδηση της εργατικής τάξης. Ότι έχει, δηλαδή, στοιχεία που της προσδίδουν την έννοια της τάξης και στοιχεία αντιθετικά με την άρχουσα τάξη. Το σύστημα το κατόρθωνε αυτό με διάφορα ιδεολογικά και πολιτικά μέσα εδώ και δεκαετίες με τη διείσδυσή του – άμεσα και έμμεσα - στα σωματεία και στα συνδικάτα, στη βάση δηλαδή της ταξικής οργάνωσης, που οδήγησε τελικά στην κυριαρχία του σε αυτά. Κομβικό στοιχείο αποτέλεσε η ήττα του κομμουνιστικού κινήματος και η παλινόρθωση του καπιταλισμού στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα στον καπιταλισμό να πάρει την ιστορική του ρεβάνς, τόσο ιδεολογικά και πολιτικά όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στρώθηκε έτσι το έδαφος ώστε να κυριαρχήσουν ο αντικομμουνισμός και οι ρεφορμιστικές - ρεβιζιονιστικές θεωρίες, συμβάλλοντας ως καθοριστικός παράγοντας στην αποδιοργάνωση του εργατικού και λαϊκού κινήματος και στην πλήρη αποσυγκρότηση της εργατικής τάξης.

#### Τα ερωτήματα της εποχής μας

Γιατί δεν έχει γίνει κατορθωτή στη χώρα μας η απόκρουση της επίθεσης; Η εργατική τάξη και ο λαός θα αποδεχτούν την κυριαρχία του κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού; Το καπιταλιστικό - ιμπεριαλιστικό σύστημα πρέπει να μείνει ως έχει; Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην προηγούμενη κατάσταση; Μπορεί το υπάρχον σύστημα να μεταρρυθμιστεί και να πάρει ένα ανθρώπινο πρόσωπο; Ή, από την άλλη μεριά, μπαίνει ολοένα και πιο επιτακτικά η αναγκαιότητα κατεύθυνσης για την ανατροπή του;

Και για να μη μένουν τα ερωτήματα στο γενικό, μπορεί να αναπτυχθεί ένα κίνημα που θα συγκρουστεί με τις αντιλαϊκές πολιτικές και να πετύχει νίκες; Υπάρχει η δυνατότητα ώστε η χώρα μας να αποτελέσει τον αδύναμο



νονται όλες τις αντιθέσεις και αυτό να λειτουργήσει προς όφελος του λαού; Τι απαιτείται για να γίνουν όλα αυτά, χωρίς να μένουν μονάχα σε θεωρητικό, ακαδημαϊκό επίπεδο;

#### Ο λαός ήθελε.

#### Η Αριστερά δεν μπορούσε

Τα τελευταία χρόνια ο λαός, και η νεολαία της χώρας έχουν κάνει πολλούς αγώνες και με διάφορα/διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε όλες τις περιπτώσεις η Αριστερά φάνηκε ανήμπορη να βγάλει η ίδια τις μάζες στο δρόμο του αγώνα και να τις καθοδηγήσει. Ακολουθούσε απλώς και προσπαθούσε να παρέμβει, όπου και αυτό ακόμα γινόταν με πολλές προβληματικές.

Η/Οι κυρίαρχη/ες δύναμη/μεις της Αριστερά/ς έχει/ουν αποδείξει πάμπολλες φορές ότι ούτε θέλει/ουν αύτες μπορεί/ούν να δώσει/ουν απαντήσεις στα πολλαπλά ερωτήματα. Δεν μπορεί/ούν να ανταποκριθεί/ούν στις απαντήσεις των καιρών. Τίθεται, συνεπώς, η αναγκαιότητα να αντιστραφεί αυτό το αρνητικό κλίμα και να δοθούν απαντήσεις. Σε ιδεολογικό - πολιτικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό.

#### Το σημερινό πολιτικό τοπίο

Η σημερινή πολιτική κατάσταση, που έχει δημιουργήσει πληθώρα συζητήσεων και προβληματισμών, ήρθε ως επακόλουθο των παραπάνω. Με λίγα λόγια η κλιμάκωση των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και το βάθαιμα της εξάρτησης υπό το πρίσμα της κρίσης, σε συνδυασμό με την επίθεση στο λαό και την αδυναμία ουσιαστικής κινηματικής απάντησης, οδήγησε στην εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Μία νίκη, που όχι μόνο αξιοποιήθηκε από το ίδιο το σύστημα για να κάνει το λαό ουραγό και υποστηρικτή της διαπραγμάτευσης του πλαισίου εξάρτησης της χώρας, αλλά σε μεγάλο βαθμό αφόπλισε το σύνολο της Αριστεράς.

Πέρα όμως από τις διαπιστώσεις, αξία έχει να τεθούν τα αίτια που η Αριστερά βρέθηκε σε τέτοια αμηχανία.

#### Η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη

Ένα από τα βασικά αίτια που η Αριστερά αντιμετώπισε έντονο πρόβλημα, ήταν η αδυναμία ερμηνείας της πραγματικότητας -κύρια των τελευταίων 7 χρόνων- λόγω των ραγδαίων εξελίξεων. Μια ερμηνεία που δε σχετίζεται μονάχα με τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά συνολικά με τους νόμους που διέπουν ευρύτερα το σύστημα. Το πώς δομείται παγκόσμια το καπιταλιστικό







## ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Γραβάνης Άλκης,  
Ιατρική Ιωαννίνων

## Για ποιόν διαπραγματεύονται;

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους «εταίρους». Μια πολιτική γραμμή στην οποία βασίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα και που στην ουσία έθετε ότι η λύση στα προβλήματα του λαού μπορεί να βρεθεί σε συνεννόηση με τους ιμπεριαλιστές και την αστική τάξη, γενικά με τους όρους και στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Πρόκειται για μια συζήτηση που δεν περιορίζεται στο πλαίσιο της αριστεράς, αλλά αφορά συνολικά το λαό και τη νεολαία. Τι κατάσταση βιώνει, τι έχει να αντιμετωπίσει και ποια είναι τα καθήκοντα του κινήματος.

Αυτό που έχει ήδη γίνει φανερό από την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους ιμπεριαλιστές είναι ότι αυτό που τίθεται καμία σχέση δεν έχει με τις εξαγγελίες που προεκλογικά πλάσαρε ο ΣΥΡΙΖΑ (επαναφορά στα 751, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κλπ.), πόσο μάλλον με αιτήματα του λαϊκού κινήματος όλο το προηγούμενο διάστημα. Η συμφωνία της 20/2 στο Eurogroup επικύρωσε ότι πρέπει να τηρηθούν όλες οι συμφωνημένες δεσμεύσεις, δηλαδή να συνεχιστεί η αντιλαϊκή πολιτική και έθεσε τις βάσεις για ένα νέο μνημόνιο, ενώ όλες οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούσαν το λαό μπήκαν στον πάγο ως «μονομερείς ενέργειες».

**'Όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις λοιπόν σε ποια βάση γίνονται, τι εκφράζουν, ποιο είναι το περιεχόμενό τους.**

Αρχικά να πούμε ότι η βάση της διαπραγμάτευσης βρίσκεται στο πλαίσιο εξάρτησης της αστικής τάξης από αμερικάνους και ευρωπαίους ιμπεριαλιστές. Μια σχέση η οποία εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα και σχετίζεται με τις επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών για τη χώρα αλλά και πιο συνολικά: με την επίθεση στην εργατική τάξη με στόχο την πλήρη υποταγή της στο κεφάλαιο, με την επίθεση των ιμπεριαλιστών απέναντι στους λαούς σε παγκόσμια κλίμακα, με τον οξύτατο ανταγωνισμό ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές για το ξαναμοίρασμα του κόσμου.

Αυτήν την πραγματικότητα έρχεται να διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεχόμενος το πλαίσιο ΕΕ-ONE-NATO και καλείται να συνεχίσει να προωθεί την αντιλαϊκή πολιτική ως ο επόμενος διαχειριστής του συστήματος. Εδώ έχει σημασία να πούμε ότι ο πολιτικός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάντα αναφορά σε μικροαστικά και μεσοαστικά στρώματα. Τα οποία υπό το βάρος της κρίσης και της επέκτασης της επίθεσης ένιωσαν να συνθλίβονται, να συμπλέζονται ραγδαία προς τα κάτω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η έξιλη εκφράστηκε σε πολιτικό επίπεδο με την αποστολή τους από τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα της αστικής τάξης (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), το γκρέμισμα του ΠΑΣΟΚ, τη συνολική αποσταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού και με βάση τη λαϊκή οργή και αγανάκτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είδε την «ευκαιρία» του σε αυτές τις εξελίξεις. Να προσπαθήσει να εκφράσει αυτά τα μεσοστρώματα με μια κατεύθυνση που αναζητούσε μια εύκολη και γρήγορη «επιστροφή» στην προ κρίσης εποχή και που συμπυκνωνόταν στο αίτημα «να πέσει η κυβέρνηση» που προβαλλόταν στις μεγάλες και μικρές κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του λαού. Εκμεταλλεύμενος τις ανεπάρκειες του κινήματος κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να εκφράσει

εκλογικά αυτά τα στρώματα αναγκαζόμενος, έστω επικοινωνιακά, να «υιοθετήσει» αιτήματα του λαού στους αγώνες που έδινε (π.χ. επαναπρόσληψη των απολυμένων). Ενώ από την άλλη συνέχισε τη δεξιόστροφη πορεία και τις εγγυήσεις προς το σύστημα για να πείσει πως μπορεί να είναι ο επόμενος διαχειριστής.

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνει και την πολιτική του ως κυβέρνηση. Ξέκοψε πλήρως από τα λαϊκά συμφέροντα και διεκδικήσεις και έχει αποδεχτεί στο σύνολό του το πλαίσιο της εξάρτησης που ορίζει πολύ συγκεκριμένα και τα δικά του όρια κίνησης. Σε τελική ανάλυση έχει παρατηθεί ακόμη και από την επιδιώξην ενός «νέου κοινωνικού συμβολαίου προς όφελος των μεσαίων στρωμάτων». Αυτό που πλέον έχει αναλάβει να διαπραγματευτεί είναι οι επιδιώξεις της αστικής τάξης για μια καλύτερη μεταχείριση της από τους ιμπεριαλιστές, για ένα νέο και λιγότερο ασφυκτικό συμβόλαιο για την ίδια.

Αυτό που καμία πλευρά δε διαπραγματεύεται, και αποτελούσε και προϋπόθεση για την κυβερνητική διαχείριση, είναι η συνέχιση και η κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του λαού και της εργατικής τάξης. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαπραγματεύεται αυτά που ήδη διαπραγματεύονταν η αστική τάξη με την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ζητήματα που αφορούν τα ιδιαίτερα συμφέροντα της αστικής τάξης, όπως πρόσφατα στο ζήτημα της διασφάλισης ρευστότητας των τραπεζών, διευκολύνσεις στους όρους αποπληρωμής του χρέους και τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος, τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια, νέες προϋποθέσεις για ιδιωτικοποιήσεις (να είναι «επικερδείς για τα έσοδα της κυβέρνησης» όπως αναφέρει η συμφωνία 20/2 στο Eurogroup), κ.ά. Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι αυτό που τίθεται υπό διαπραγμάτευση είναι η σχέση της αστικής τάξης με τους ιμπεριαλιστές. Συνεπώς, και σε σχέση με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, το πάνω χέρι το έχουν οι ιμπεριαλιστές και ότι αποφασίστε θα φέρει τη σφραγίδα των επιδιώξεών τους και σαν σύνολο, αλλά και σαν κάθε δύναμη έχωριστά στη βάση του ανταγωνισμού τους. Και είναι αυτές οι επιδιώξεις που ορίζουν το χώρο και το πλαίσιο κίνησης της αστικής τάξης όπως έχει φανεί από τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Στη βάση αυτή οι όποιες παραχωρήσεις (αν υπάρχουν) θα αφορούν σε κάποια περιθώρια που θα δοθούν στην αστική τάξη και ακριβώς για να στηριχθεί για λογαριασμό του συστήματος και απέναντι στο λαό.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται καθαρό ότι ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από τη διαπραγμάτευση με τους ιμπεριαλιστές δυνάστες. Η εκτεταμένη φτώχεια, η ανεργία, η εξαθλίωση, η αναίρεση στοιχειώδων δικαιωμάτων στην παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση είναι αποτελέσματα της πολιτικής της εξάρτησης και της εκμετάλλευσης. Μια πολιτική που δεν πρόκειται να ανατρέθει από δυνάμεις μέσα στα πλαίσια του συστήματος. Καμία αναμονή, λοιπόν, δεν πρέπει να δείξει ο λαός. Νέα δεσμά και νέο γύρο επίθεσης ετοιμάζουν στην πλάτη του. Γ' αυτό το λόγο ο λαός και οι εργαζόμενοι πρέπει να ξαναβγούν στο προσκήνιο των εξελίξεων, να οργανώσουν τους αγώνες τους απέναντι στην επίθεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις, να συγκροτήσουν το δικό τους μέτωπο αντίστασης.



## ΧΡΕΟΣ

Αντώνης Αποστολάκης,  
Ιατρική Αθήνας

Ξανά μανά η «χρεολογία»  
Ελπίδα για το λαό; Ή περσινά, ξινά σταφύλια;

### Συγκοινωνούντα δοχεία

Ήρθε επιτέλους η ώρα να μάθουμε την αλήθεια! Τόσο καιρό το περιμέναμε και να που τώρα οι σοφοί μας βουλευτές, υπουργοί, οικονομολόγοι και κάθε λογής δημοσιολογούντες πέριξ της κυβέρνησης εμφανίστηκαν για να μας ανοίξουν τα μάτια, μέσω της «Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος». Θα μάθουμε λένε ποιο κομμάτι του δημόσιου χρέους της χώρας είναι «κακό», «απεχθές» και «επονείδιστο», σε αντιδιαστολή με το υπόλοιπο, το «νόμιμο» και το «καλό».

Από κοντά και οι διάφορες δυνάμεις που αναφέρονται στην «Πρωτοβουλία για τη Διαγραφή του Χρέους Τώρα». Αυτοί το πάνε ακόμα παραπέρα -έτσι θέλουν να πιστεύουν τουλάχιστον- και διακηρύσσουν τα εξής: «Η προτεραιότητα που αποκτά η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους στη σημερινή συγκυρία κι η λειτουργία του χρέους ως μοχλού για την δραματική επιδείνωση των όρων ζωής μας την τελευταία πενταετία επιβάλλουν την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση διαγραφής του δημόσιου χρέους».

Πριν πούμε το οτιδήποτε, να ενημερώσουμε τον αναγνώστη ότι μπερδευτήκαμε αρκετά όταν προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε τη σύνθεση αυτών των επιτροπών, θέτοντας κάποιες οριοθετήσεις μεταξύ τους. Και στις δύο μπορεί κανείς να συναντήσει στελέχη τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πέρα και από τη στήριξη που παρείχαν και άλλες δυνάμεις έως και «εθνικοπατριωτικού» χαρακτήρα. Το ίδιο θυμόμαστε ότι γινόταν πριν από μερικά χρόνια, όπου εντός της διαβόητης «Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου» διαμορφώνονταν ένα ετερόκλητο σύνολο από το ΠΑΣΟΚ μέχρι... την εξωκοινοβουλευτική αριστερά.

Προσπερνώντας το ζήτημα των προσωπικήτων, να επισημάνουμε το εξής: η «χρεολογία» αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια ένα από τα κατέξοχήν πεδία συνεύρεσης και ώσμωσης της «αντικαπιταλιστικής» με την «κυβερνώσα» αριστερά, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κεντρικότητα που αποδίδουν και οι δυο πλευρές στο ζήτημα απορρέει από μια συγκεκριμένη αντίληψη που μοιράζονται για τα πράγματα, πέρα από τις όποιες διαφοροποιήσεις. Αυτή μπορεί να συνοψισθεί στα εξής: την άποψη ότι μπορούν να συντελεστούν

θεμελιώδεις ανατροπές, να εφαρμοστούν «μεταβατικά προγράμματα» και να προχωρήσουν βαθιές μεταβολές εντός του πλαισίου λειτουργίας του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος. Την αναζήτηση δυνάμεων του συστήματος που μπορούν να γίνουν αποδέκτες των «εποικοδομητικών» τους προτάσεων. Τη μη αναγνώριση του γεγονότος ότι η χώρα είναι οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά εξαρτημένη από Αμερικάνους και Ευρωπαίους ιμπεριαλιστές.

Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ως κυβέρνηση πλέον- προσαρμόζεται ταχύτατα στις επιταγές των κέντρων εξουσίας και εγκαταλείπει οτιδήποτε ψέλλιζε στο παρελθόν, οδηγεί την άλλη πλευρά στο να προσπαθεί να καταλάβει το

είναι μονάχα ένα μέρος του χρέους της Ευρωζώνης, το οποίο με τη σειρά του είναι ένα κομμάτι του δυσθεώρητου πλανητικού χρέους, που ξεπερνά κατά πολλές φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ.

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα το ζήτημα της Ελλάδας, το χρέος είναι τυπική έκφραση της σχέσης εξάρτησης της μεγαλοαστικής τάξης με τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά ιμπεριαλιστικά κέντρα, συνέπεια της μόνιμης και πολύχρονης καταλήστευσης της χώρας από το ξένο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, λειτουργεί και ως μοχλός επιβολής πολιτικών επιλογών υπέρ των συμφερόντων του ιμπεριαλισμού και της άρχουσας τάξης και σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών μαζών. Ως σχέση που -ακόμα και αν στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του είναι τεχνητά υπερδιογκωμένο και επί της ουσίας εικονικό και ανύπαρκτο- διασφαλίζει τη ροή πραγματικών αξιών εκ των «κάτω» προς τα «άνω» και από «μέσα» προς τα «έξω».

Τα μεγέθη σε σχέση με αυτή τη ροή μπορούμε να πούμε ότι είναι τουλάχιστον «εντυπωσιακά». Να αναφέρουμε μόνο ότι τη δεκαετία 2001-2010 πληρώθηκαν σε τόκους πάνω από μιάμιση φορά το ΑΕΠ της χώρας, όπου πήγαινε το 80% των φόρων που εισπράττονταν.

Όταν οι ιμπεριαλιστές-«δανειστές», λοιπόν, επικαλούνται το ζήτημα της «βιωσιμότητας» του χρέους, δεν αγχώνονται καθόλου για το αν η χώρα

μπορεί ή όχι να το εξπληρώσει συνολικά. Αυτό που εννοούν είναι η κατοχύρωση της δυνατότητάς τους να αντλούν σε μόνιμη βάση τόκους και χρεολύσια που αντιστοιχούν σε κεφάλαια που δάνεισαν για να αποπληρωθούν... παλαιότερα δάνεια. Γενικά, ο μηχανισμός αντικατάστασης δανείων με νέα δάνεια είναι εξαιρετικά σημαντικός για αυτούς αναφορικά με τη συνεχή διαμόρφωση νέων όρων ληστείας και δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίζει όλη την οικονομική ιστορία της χώρας. Παράλληλα, τους ενδιαφέρει να υφίστανται διαχειρίσιμες αναλογίες ανάμεσα στα τοκοχρεολύσια και στα αρχικά κεφάλαια των δανείων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα μπορούν εις το διηνεκές να εισπράττουν αξιες ή να βάζουν χέρι στον πλούτο της χώρας.

Το ζήτημα, βέβαια, περιπλέκεται και αποκτά ευρύτερες διαστάσεις στη βάση του γεγονότος της μετατροπής του χρέους σε πεδίο οξυμένης ενδοϊμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης, και



«κενό» που αυτός αφήνει, επιχειρώντας μέσα από αυτά τα ζητήματα να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό.

Τι συμβαίνει όμως με το «χρέος», πώς επηρεάζει τις ζωές του λαού και της νεολαίας, τι θέση πρέπει να έχουν το κίνημα και η Αριστερά απέναντί του;

#### Ποιος χρωστάει σε ποιον;

Η ύπαρξη δημοσίων χρεών είναι γενικά σύμφυτη με την ύπαρξη και λειτουργία του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Κατά τον Μαρξ, το χρέος «σαν με μαγικό ραβδί προικίζει το μη παραγωγικό χρήμα με παραγωγική δύναμη και το μετατρέπει έτσι σε κεφάλαιο». Δεν είναι ελλαδική αποκλειστικότητα, ούτε δημιούργημα κάποιων αστοχων επιλογών ή διεφθαρμένων κυβερνήσεων, όπως προπαγανδιστικά μας παρουσιάζεται ουκ ολίγες φορές. Άλλωστε, το ελληνικό χρέος



## ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Χρήστος Μιχαήλ, Φυσικό Ιωαννίνων  
Ελευθερία Τσακιροπούλου, Φυσικό Ιωαννίνων



Η συζήτηση επάνω στο ζήτημα της αλληλεγγύης έχει ανοίξει και διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο έντονα, στους κόλπους του λαού, της αριστεράς αλλά και συνολικότερα, ανεξάρτητα από την εκλογή Σύριζα. Βέβαια, η εκλογή αυτή έχει προσδώσει στο ζήτημα μεγαλύτερη ένταση.

Μία συζήτηση που αυτό που αναδεικνύει είναι, ότι και σοβαρά ζητήματα και προβλήματα υπάρχουν, αλλά και διαδικασίες από πλευράς του λαϊκού παράγοντα που αναζητούν λύσεις και διεξόδους σε αυτά.

Επειδή, λοιπόν υπάρχουν κινήσεις από πλευράς του λαϊκού παράγοντα είναι λογικό και αναμενόμενο να υπάρχουν ανάλογες κινήσεις από τη μεριά των δυνάμεων του συστήματος. Φυσικά, πλάι σε αυτές και οι διάφοροι καλοθελητές (Εκκλησία, ΜΚΟ, Φιλανθρωπικές Οργανώσεις κτλ).

Το υπόβαθρο επάνω στο οποίο πατάνε όλες οι προσεγγίσεις τους, για το ζήτημα της αλληλεγγύης -ή καλύτερα για αυτούς φιλανθρωπίας- αλλά και οι ανάλογες κινήσεις που απορέουν από αυτές, είναι η επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη, του ιμπεριαλισμού απέναντι στο λαό και γενικότερα στη χώρα.

Βλέπουμε ότι ο λαός και η νεολαία ζουν μία ασφυκτική κατάσταση. Μία νεολαία που είτε είναι άνεργη (το μεγαλύτερο κομμάτι της), είτε μερικώς απασχολούμενη, είτε σπουδάζουσα, με όλο και δυσχερέστερους όρους στο να συνεχίσει να σπουδάζει. Μία νεολαία γεμάτη αδιέξοδα, χωρίς μέλλον, και ένα λαό που φτωχοποιείται όλο και περισσότερο. Χαρακτηριστικό είναι και το νούμερο των ανέργων που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο, ενώ άλλα δύο εκκατομμύρια είναι ημιάνεργοι, πάντα με τα επίσημα και όχι τα πραγματικά στοιχεία. Υπάρχει τεράστιο χτύπημα στις εργασιακές σχέσεις (ωράριο, μισθοί, ασφάλιση...Κυριακές), πετσόκομμα στις συντάξεις, χτύπημα στην υγεία και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα που κανές θα μπορούσε να προσθέσει.

Όλες αυτές οι εκφράσεις, μας αναδεικνύουν τους πραγματικούς στόχους και τις επιδιώξεις της επίθεσης, όπου αυτό που θέτουν είναι η επιβολή της απόλυτης κυριαρχίας του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη και το λαό. Είναι στην ίδια τη φύση του συστήματος οι αιτίες αυτής της επίθεσης, αλλά οι όροι που δημιούργησαν τη δυνατότητα να πάρει τέτοιες διαστάσεις έχουν να κάνουν με την ανατροπή των ταξικών-πολιτικών συσχετισμών σε βάρος των λαών. Και εδώ είναι σημαντικό το κατά πόσο ο κάθε ένας βοηθούσε στην κατεύθυνση της συγκρότησης των λαϊκών δυνάμεων ή αποτέλεσε τροχοπέδη σπέρνοντας αυταπάτες και εν τέλει ενίσχυε την κατεύθυνση του συστήματος.

Με βάση αυτά, οι δυνάμεις του συστήματος μαζί με τους καλοθελητές του, εδώ και πολλά χρόνια καλά έκαναν τη δουλειά τους προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν και να συγκαλύψουν την πραγματικότητα. Έσπερναν αυταπάτες και πουλούσαν φούμαρα φιλανθρωπίας στο λαό, ενώ ταυτόχρονα τον καλούσαν να διαχειριστεί την όλο και εντεινόμενη φτώχεια του. Αυταπάτες τις οποίες αναπαρήγαγε και η ίδια η Αριστερά, κάτιο το οποίο δεν θα αναλύσουμε εδώ.

Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, καπηλεύτηκε τα προβλήματα και τις αγωνίες του

## Ιδού ο νέος διαχειριστής της φτώχειας

κόσμου με σκοπό την εκλογή του στην κυβέρνηση. Και αυτό καθώς ο πυρήνας της άποψης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό σύστημα είναι μονόδρομος, καθώς και η άρνηση σύγκρουσης με αυτό. Το φυσικό επακόλουθο της αντίληψης αυτής είναι η επιδίωξη Βελτίωσης των όρων ζωής του λαού και της αντιμετώπισης των προβλημάτων του, μέσα στα πλαίσια του συστήματος, της διαχείρισης και της διακυβέρνησης του. Προσπαθώντας να φτιασιδώσει τον καπιταλισμό, φορώντας του ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Και επειδή όπως λέει, το ζήτημα βρίσκεται στο διαχειριστή και σε κάποιες κακές νεοφιλεύθερες πολιτικές, η λύση είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι και εύκολα και γρήγορα θα έχουμε μία 'επιστροφή' σε μία προηγούμενη κατάσταση χωρίς μνημόνια.

Με βάση αυτή τη ρότα είχε πορευεί αυτά τα χρόνια, κάνοντας κινήσεις όπως η συγκρότηση της πρωτοβουλίας "αλληλεγγύη για όλους", κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία κλπ.

Άσχετα με το τι αποτελέσματα μπορούσαν να δώσουν – ή καλύτερα δεν μπορούσαν – η ουσία είναι ότι μέσα από αυτά καρπωνόταν πολιτική υπεραρξία και την ίδια στιγμή υπονόμευε και έβαζε στην αναμονή τον όποιο αγώνα ξεσπούσε. Καθώς αυτός θα έπρεπε να περιμένει την «τελική μάχη». Αγώνες για την δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; μα εδώ έχουμε τα κοινωνικά ιατρεία.

Και όσο η «τελική μάχη» διαφαίνονταν ότι πλησιάζει έρχονταν και τα ανάλογα προγράμματα. Όπως το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη και το πώς θα αντιμετώπιζε –την όπως χαρακτηρίζει- «ανθρωπιστική κρίση». Τα ανάλογα μέτρα τα οποία θα έπαιρνε, καθώς επίσης και το πώς αυτές οι προτάσεις θα συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις με τους «εταίρους».

Πλέον ως κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα και όρους που υπάρχουν, όπου και αυτός έχει παίξει ρόλο στην αρνητική διαμόρφωση τους.

Σημαντικό εδώ και η όλη πορεία προσαρμογής του που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο.

Αποδεχόμενος πλήρως το πλαίσιο της εξάρτησης από τους ιμπεριαλιστές και τη συνέχιση της επίθεσης προσπαθεί να συγκαλύψει τα πραγματικά αίτια που έχουν φέρει το λαό και την εργατική τάξη σε αυτήν την κατάσταση, μέσα από τη χρησιμοποίηση του όρου «ανθρωπιστική κρίση». Και αφού αυτή είναι η κατάσταση μάλλον όλα οδηγούν σε κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν... παροχή δωρεάν ρεύματος, το επίδομα σίτισης και στέγασης για όσους ζούν σε καθεστώς ακραίας φτώχειας. Μέτρα τα οποία δεν αποτελούν κάτιο καινούργιο, αφού κινούνται στα ίδια πλαίσια με αυτά των προηγούμενων κυβερνήσεων, βέβαια με λιγότερα χρήματα. Ψίχουλα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν κανένα από τα τόσα πολλά προβλήματα του λαού.

Πολύ ουσιαστικό, είναι επίσης το γεγονός ότι αναθέτει το ζήτημα σε εκκλησία, ΜΚΟ και με αύτον τον τρόπο απαλλάσει το αστικό κράτος από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχει για αυτην την κατάσταση. Αναιρόντας και διαγράφοντας κάθε εννοια δικαιώματος και κατάκτησης του λαού. Και την ίδια στιγμή πίσω από όλα αυτά βρίσκεται μια πολύ καλή μπίζνα για να φάνε λεφτά όλοι αυτοί οι καλοθελητές.

Προσπαθεί έτσι να κρύψει ότι το ζήτημα είναι πολιτικού ταξικού χαρακτήρα –και όχι ανθρωπιστικού- καθώς η αναγνώρισή του ως τέτοιο θέτει και την ανάλογη αντιμετώπιση. Θέτει συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θέλει, αλλά ούτε και μπορεί να αναλάβει.

Καθήκοντα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με προτάσεις οι οποίες θα διαχειρίζονται και θα ανακυκλώνουν τη φτώχεια του λαού μας, θα τον βάζουν στο περιθώριο και θα παρακάμπτουν την επίθεση των δυνάμεων του συστήματος απέναντι στην εργατική τάξη και το λαό. Άλλα απεναντίας έχουν να κάνουν με την ανασυγρότηση των εργατικών-λαϊκών δυνάμεων, μέσα από την πάλη για τη δημιουργία μετώπων Αντίστασης και Διεκδίκησης.

Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτούς που καθημερινά του επιβάλλουν τη φτώχεια, την εξαθλίωση και το πόλεμο. Μόνο στο πεδίο των διεκδικήσεων μπορεί ο λαός να είναι πραγματικός νικητής.

## ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σαλονικίδου Φωτεινή  
Φυσικό ΑΠΘ

Οι μάσκες πέφτουν, ο αγώνας  
συνεχίζεται!

Το τεράστιο μεταλλευτικό έργο της Καναδικής «El Dorado Gold» με τη συμμετοχή του ελληνικού κεφαλαίου της «Ελληνικός Χρυσός», παραμένει ανοιχτή πληγή για τη Β.Α. Χαλκιδική εδώ και τρία χρόνια. Όμως, τους τελευταίους μήνες, έχει επανέλθει με νέα ένταση στο προσκήνιο. Ξένο και ντόπιο κεφάλαιο έχουν περάσει σε νέες επιθετικές κινήσεις προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση και η καταστροφή του τόπου. Η συνέχιση των εργασιών στις Σκουριές, η επίσκεψη του Πολ Ράιτ (διευθύνοντα συμβούλου της El Dorado) στον Λαφαζάνη για τη διασφάλιση της επένδυσης, και κυρίως, η διοργάνωση των «απεργιών» των μεταλλωρύχων, είναι κινήσεις με σημασία.

Μία μαύρη προπαγάνδα έχει εξαπολύθει μέσω των ΜΜΕ με σκοπό να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη και να διαρρήξει τους δεσμούς λαϊκής υποστήριξης που καταχτήθηκαν μέσα από τις κινητοποιήσεις των κατοίκων. Σε εξαιρετικά βρώμικο ρόλο έχουν μπει οι μισθωτοί που ντυμένοι με τη στολή «της αδικημένης εργατιάς» απαιτούν την πραγματοποίηση του έργου, στήνουν εικόνα «εμφυλίου» στην περιοχή και επιδιώκουν να στρέψουν την κοινή γνώμη υπέρ της εταιρείας. Αυτή η καμπάνια προχωρά με ατέλειωτες τηλεοπτικές ώρες προβολής των θέσεων της εταιρείας για τα υποτιθέμενα οφέλη της επένδυσης, με διαβεβαιώσεις πολιτικών στελεχών για τη νομιμότητα της συμφωνίας και κυρίως, με τον «ξεσηκωμό» των μεταλλεργατών που έντεχνα προβάλλει την κατασκευή του μεταλλείου ως «λαϊκή απαίτηση» προκειμένου «να θρέψουν τις οικογένειές τους» (εις βάρος δεκάδων χιλιάδων άλλων οικογενειών).

Πρόκειται για σοβαρές νέες προκλήσεις που έχουν τις ρίζες τους στο χθες και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις προσδοκίες που καλλιεργούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι δήθεν πλησιάζουμε κοντά στην επίλυση του προβλήματος. Αυτές οι προσδοκίες βασίζονταν στην αυταπάτη ότι μπορεί η κυβερνητική αλλαγή να φέρει τη νίκη. Καλλιεργούνταν συστηματικά μέσα από τη σημαντική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ στις τοπικές επιτροπές και τους αγωνιστές του κινήματος ενάντια στην εξόρυξη, αλλά και από το γενικό πολιτικό κλίμα αναμονής των τελευταίων δύο χρόνων.

Η πραγματικότητα ερμηνεύονταν λάθος. Από το ξεκίνημα των κινητοποιήσεων ενάντια στο μεταλλείο, τα ντόπια και ξένα κέντρα εξουσίας τρόμαζαν μόνον μπροστά σε ένα πράγμα. Στις διαστάσεις που έπαιρνε η λαϊκή συμμετοχή, η οργάνωση και η υποστήριξη του αγώνα, το άπλωμά του σε νέα χωριά της περιοχής, η είσοδός του στη Θεσσαλονίκη -το

δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο-, αλλά και η σταδιακή του σύνδεση με άλλα αγωνιζόμενα κινήματα. Όπως ήταν επόμενο, εξαπέλυσαν σφοδρή καταστολή (ο αριθμός των διωκόμενων έφτασε τους 350). Την ίδια στιγμή, το κίνημα της Χαλκιδικής δεν κατάφερνε να αντιληφθεί τις τεράστιες δυνατότητές του, παρόλο που το ίδιο αποτελούσε πηγή έμπνευσης για χιλιάδες αγωνιζόμενους πανελλαδικά. Με ευθύνη των ρεφορμιστικών δυνάμεων, στο εσωτερικό του κινήματος καλλιεργούνταν η ηπτοπάθεια, η ανάθεση και οι εκλογικές αυταπάτες. Μπροστά στα αγωνιώδη και εύλογα ερωτήματα του κόσμου «μπορούμε;», «μέχρι πού θα το φτάσουμε?», «τι άλλο πρέπει να κάνουμε?» (που γιγαντώθηκαν την περίοδο των άγριων διώξεων 2013-14) οι ρεφορμιστικές απόψεις καλλιεργούσαν έντεχνα την αντίληψη πως τα περιθώρια έχουν πια στενέψει και ότι το επόμενο «θετικό βήμα» είναι η ανάδειξη πρόσωπων που από κατάλληλα πόστα θα υπερασπίσουν τις θέσεις του κινήματος. Έτσι αναλώθηκε

εταιρεία με την κάλυψη της κυβέρνησης και τη συνέργεια της αστυνομίας οργάνωσε αντι-συγκέντρωση πάνω σε προγραμματισμένη κινητοποίηση των επιτροπών αγώνα ενάντια στην εξόρυξη. Αυτή τη φορά, οι διαδηλωτές δέχτηκαν τα χτυπήματα από δύο πλευρές, τόσο από τους μισθοφόρους «εργάτες» της εταιρείας, όσο και από την αστυνομία. Τα ΜΜΕ, σε εντεταλμένη υπηρεσία, πρόβαλλαν για άλλη μια φορά το άσπρο, μαύρο δίνοντας άλλοθι στις κατασταλτικές κινήσεις της κυβέρνησης.

Οι μάσκες έπεσαν. «Ποιος διοικεί την αστυνομία;» διερωτήθηκε η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ιγγλέζη (!). Την αστυνομία τη διοικεί η κυβέρνηση. Οι συνεχείς προσαρμογές του ΣΥΡΙΖΑ στις απαιτήσεις ντόπιου και ένου κεφαλαίου το μετατρέπουν σε φορέα της αντιλαϊκής επίθεσης. Γίνεται φανερό ότι καμιά κυβέρνηση ούτε θα ήθελε, ούτε θα μπορούσε, να ταχθεί ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα που διακυβεύονται στην περιοχή. Ότι ο μόνος που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα σχέδια καταστροφής του τόπου του είναι ο ίδιος ο αγωνιζόμενος λαός όταν παίρνει την υπόθεση στα χέρια του.

Η αντιπαράθεση αυτή θα έχει συνέχεια, ένταση και βάθος στο χρόνο. Ούτε οι κάτοικοι της Χαλκιδικής έχουν σκοπό να παραιτηθούν από τις ζωές τους, ούτε τα ξένα και ντόπια αρπακτικά θα αποσύρουν εύκολα τα νύχια τους από τον πλούτο του τόπου. Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της ιστορίας, θα έχει η πάλη των απόψεων στο εσωτερικό του κινήματος. Η μια αντίληψη κουβαλάει τις αυταπάτες της ανάθεσης και μόνο πάνω στο έδαφος της ηπτοπάθειας μπορεί να ευδοκιμεί. Αντίθετα, η ριζοσπαστική αντίληψη που έχει βαθιά πίστη στις δυνάμεις του λαού (και αυτό είναι κάτι που η αναρχική πτέρυγα του κινήματος δεν το κατανοεί), διαβάζει σωστά τον αντίπαλο και το συσχετισμό και αποκτά όλο και πιο αναβαθμισμένα καθήκοντα. Να στρώχνει συνεχώς μπροστά. Να επαναφέρει το ρόλο στις λαϊκές μάζες, να τους απευθυνθεί ξανά πλατιά, να τις πείσει, να τις οργανώσει και να τις βγάλει στο προσκήνιο. Ήδη, θετικά βήματα ήταν το κάλεσμα διαδήλωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στις 28/3 που βρήκε ανταπόκριση από 10.000 κόσμο. Οι συχνότερες διαδηλώσεις στο βουνό. Οι συνειδήσεις των αγωνιστών του κινήματος που βρίσκονται σε πυρετώδεις διεργασίες.

Ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ξεμπερδεύει εύκολα από τις ρεφορμιστικές αυταπάτες, αλλά είναι γεγονός ότι τους δόθηκε η «ιστορική ευκαιρία» που περίμεναν. Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωδώς. Ο αγώνας συνεχίζεται.



πολύτιμος χρόνος στην ανάδειξη του λεγόμενου αριστερού δημάρχου την άνοιξη του 2014, σε μια περίοδο που το κίνημα είχε μήνες ολόκληρους να εμφανίσει μια μαζική κινητοποίηση και να βγει προς τα έξω. Ταυτόχρονα, απόνησαν, έως εξαφανίστηκαν, οι καμπάνιες ενημέρωσης του κινήματος στα χωριά της Χαλκιδικής και στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, θεωρήθηκε ότι το πεδίο αυτό έχει «εξαντληθεί» και δόθηκε το πράσινο φως στην εταιρία να περάσει δυναμικά στην αντεπίθεση χτυπώντας εκεί που ξέρει ότι κρίνεται όλη η ιστορία, στη λαϊκή υποστήριξη.

\* Όλες οι αυταπάτες που κορυφώθηκαν με το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιανουαρίου, σήμερα καταρρέουν με κρότο κάτω από τα χημικά και τα μπλόκα των ΜΑΤ της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Συνθλίβονται κάτω από τα φιλικά χτυπήματα των κυβερνητικών στελεχών στην πλάτη των ανθρώπων της εταιρείας. Την Κυριακή 5 Απριλίου, ήταν η τρίτη φορά που η

## ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Στουπάκης Δημήτρης,  
ΣΔΟ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

### Κοντονής με γραμμή Θάτσερ;

Τα κρούσματα βίας εντός των γηπέδων δεν είναι ένα αποκλειστικά ελλαδικό φαινόμενο. Τέτοια κρούσματα υπάρχουν χρόνια τώρα από την Αγγλία μέχρι την Κροατία και από την Αίγυπτο μέχρι και την Τουρκία. Το ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι γιατί υπάρχει και για το πως καταπολεμείται. Μετά τα τελευταία επεισόδια σε Ο.Α.Κ.Α και Λεωφόρο Αλέξανδρας η κυβέρνηση βγήκε και ανακοίνωσε τις προθέσεις της για μια σειρά από μέτρα που στόχο έχουν την «πάταξη» του χουλιγκανισμού. Αρχή αυτών ήταν η επ' αόριστον διακοπή του πρωταθλήματος και σύμφωνα με τον υφυπουργό αθλητισμού Κοντονή υπάρχουν σκέψεις για αποκλεισμό των ελληνικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι άραγε δικιά του φαεινή αυτή ή είναι ξαναδοκιμασμένη λύση;

Δεν έχουν περάσει δα και τόσα πολλά χρόνια από οταν η Θάτσερ κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ίδιο «πρόβλημα» στην Αγγλία. Τότε, τα κρούσματα βίας ήταν εντονότατα και προσπάθησε να αποδείξει ότι η εξαθλίωση στην οποία βρίσκονταν ο λαός δεν είχε καμία σχέση με την αύξηση της βίας στα γήπεδα. Για αυτόν τον λόγο άνοιξε πόλεμο ενάντια στο ποδόσφαιρο αυξάνοντας την αστυνόμευση, αποκλείοντας αγγλικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αποτέλεσε μέχρι και ευκαιρία να μην πλήρωνε γυμναστές στα σχολεία για να μην διδάσκεται η «πηγή» της βίας, το ποδόσφαιρο! Πλέον στην Αγγλία εντός γηπέδων τα κρούσματα της βίας είναι πολύ λίγα. Εκτός όμως συνεχίζουν κανονικότατα. Βέβαια αυτό δεν είναι πρόβλημα του συστήματος. Ο Κοντονής ελπίζει μάλλον η γράμμη Θάτσερ να τον γλιτώσει και αυτόν από το πρόβλημα.

Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι αν είναι το ποδόσφαιρο και το πάθος για την ομάδα αυτό που πραγματικά γεννάει την βία στα γήπεδα. Πέρα από ορισμένες φορές που η κόντρα μεταξύ δύο ομάδων μπορεί να παίρνει ταξικές διαστάσεις, το κύριο είναι η κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία. Σε περιόδους μεγάλης επίθεσης στον λαό και στα δικαιώματα του γίνονται συνέχεια επεισόδια. Τα παραδείγματα όπως Αγγλία την δεκαετία του 80' ή Βαλκάνια τις τελευταίες δεκαετίες είναι χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, μπορεί το κίνημα να είναι ανοργάνωτο, αλλά η οργή στις τάξεις του λαού υπάρχει. Και όσο το κίνημα αδυνατεί να την απορροφήσει και να την εκφράσει, αυτή πολύ συχνά θα διοχετεύεται σαν εκρήξεις στα γήπεδα. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τις κίνησεις προέδρων που έχουν «οπάδους» σαν προσωπικό στρατό για την προάσπιση των συμφερόντων τους, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο τοπίο.

Σαν συμπέρασμα πρέπει να βγαίνει ότι η βία στα γήπεδα δεν θα σταματήσει αν δεν σταματήσει η βία του συστήματος πάνω στον λαό. Όλες οι κίνησεις από μέρους της κυβέρνησης αποσκοπούν στο να κρύψουν απλά το πρόβλημα «κάτω από το χαλί». Όσο λοιπόν λαός και νεολαία βρίσκονται στην ανεργία και χωρίς προοπτική για το μέλλον τόσο θα βρίσκουν χώρο έκφρασης ναζιστικά μορφώματα. Είναι σταθερή η προσπάθεια τους να εκμεταλλεύθουν το ποδόσφαιρο και να μας πείσουν ότι είναι απλά μια πολιτιστική εκδήλωση που εξάλειφει τις ταξικές αντιθέσεις και ότι η βία είναι κάτι ξεκομμένο από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μάζες. Όσα μέτρα και απάρουν πάντως, όσο η φτώχεια θερίζει, κάθε Κυριακή θα εκθέτονται. Τέτοια ζητήματα στην ουσία τους δεν λύνονται με νόμους. Η μόνη λύση στο ζήτημα του χουλιγκανισμού είναι το μαζικό και οργάνωμενο κίνημα που θα απορροφήσει και θα εκφράσει τα ζητήματα της νεολαίας που μέχρι τώρα είναι με τα «μυαλά στα κάγκελα»!

## ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

### Αρχιτεκτονική Ξάνθης

Από τις 6 Μαρτίου η Αρχιτεκτονική Σχολή Ξάνθης βρίσκεται σε κινητοποίηση με αιχμή το κτηριακό πρόβλημα που ήρθε πάλι στο προσκήνιο έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις. Το κτήριο της βιβλιοθήκης στο οποίο «προσωρινά» στεγάζεται το τμήμα Αρχιτεκτονικής, χρόνια τώρα ταλαιπωρείται από την κακή κατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων (αίθουσες πλημμυρίζουν, κομμάτια ψευδοροφής υποχωρούν, νερά περνάνε από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις). Τόσο τις προηγούμενες χρονιές, όσο και πέρσι, έπειτα από μια σειρά κινητοποιήσεων, πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα φτιαχτεί το δώμα αλλά έγιναν μόνο κάποια πρόχειρα μπαλώματα.

Μετά τις φετινές καταστροφές, ο σύλλογος συνεδρίασε άμεσα και αποφάσισε αποχή από τα μαθήματα, άσκηση πίεσης στους καθηγητές για αναστολή μαθημάτων και κατάληψη στην επιτροπή ερευνών. Με συνελεύσεις και συντονιστικά αποφασίζαμε κάθε φορά το περιεχόμενο του αγώνα μας και τον τρόπο δράσης μας. Η σχολή απορρίφθηκε ως χώρος κατάληψης γιατί κρίναμε ότι το κτήριο είναι ακατάλληλο για χρήση. Προτάθηκε ως χώρος κατάληψης η επιτροπή ερευνών με το σκεπτικό ότι ασκεί άμεση πίεση στην οικονομική λειτουργία του Πανεπιστημίου και χτυπά τα συμφέροντα καθηγητών και ιδιωτών, εμποδίζοντας την διεξαγωγή έρευνας. Αυτή η πρόταση έγινε αρχικά από τα ΕΑΑΚ εμπεριέχοντας την άποψη του επιχειρηματικού πανεπιστημίου. Αυτή η πρόταση στηρίχθηκε από μεγάλη μερίδα φοιτητών και την APEN καθώς παρουσιάστηκε ως ένα από τα ισχυρότερα μέσα πίεσης και αυτό που θα φέρει γρήγορα αποτέλεσμα. Παρολαυτά η μαζικότητα έφθινε από τα μέσα των κινητοποιήσεων με αποτέλεσμα να

υπάρχουν δράσεις που ήταν άμαζες ή δεν πραγματοποιούνταν και στην κατάληψη να βρίσκεται ολοένα και λιγότερος κόσμος. Στην τελευταία συνέλευση, μετά και από σαφή παρέμβαση της ΠΑΣΠ, αποφασίστηκε άρση της κατάληψης και αποχή από τα μαθήματα μέχρι την διεξαγωγή επόμενης συνέλευσης μετά το Πάσχα.

Σχετικά με τη σάση μας, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τις προβληματικές που παρουσίαζε η κατάληψη στην επιτροπή ερευνών ως προς τη λογική που έμπαινε, καθώς και στο ότι δεν μπορούσε πρακτικά να αποτελέσει χώρο ζωντανής κατάληψης. Επίσης, οι αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο των διοικητικών οργάνων ήταν ένα ζήτημα που βρίσκαμε συνεχώς μπροστά μας, όπως για παράδειγμα στην πρόταση για αναστολή μαθημάτων από καθηγητές, στο οποίο αντιπαρατεθήκαμε. Παρόλα αυτά η αναμενόμενα αρνητική στάση τους και η προσπάθεια να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας, έκαναν ξεκάθαρο στα μάτια πολλών φοιτητών ότι βρίσκονται απέναντί μας. Οι αναθετικές λογικές της APEN για αποστολή επιστολής στον υπουργό, όσο «διεκδικητικό χαρακτήρα» κι αν είχε, δέχθηκαν τόσο την δικιά μας κριτική όσο των δυνάμεων της ΕΑΑΚ και του ΜΑΣ.

Αυτό που θα έπρεπε να μπαίνει ως πρόταγμα στον αγώνα είναι η περαιτέρω πολιτικοποίηση των φοιτητών μέσω αυτού και η ανάδειξη της συλλογικής πάλης ως μέσο διεκδίκησης των αιτημάτων μας και ως απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχει. Το ερώτημα για τη δυνατότητα συνέχισης του αγώνα μας παραμένει ανοιχτό.



## AMERICAN SNIPER

Βαρδάκη Άσπα,  
Νομική Αθήνας

Και το Όσκαρ πάει...  
στους φονιάδες των λαών!

Σίγουρα όποιος διαβάσει απλά την περίληψη της ταινίας "American Sniper" είναι αρκετά ψυλλιασμένος. Κρις Κάιλ, ο πιο φονικός σκοπευτής στη στρατιωτική ιστορία των ΗΠΑ, με συμμετοχή στην επέμβαση στο Ιράκ και περίπου 200 επιβεβαιωμένους θανάτους στο ενεργητικό του. Αμέσως μυρίζεται την εξιδανίκευση του αμερικανικού υπεριαλισμού και των επιδρομών του σε βάρος λαών, στο όνομα της «πάταξης της τρομοκρατίας» και για το «καλό ολόκληρης της ανθρωπότητας». Όμως, η συνέχεια, στο πράγματι πολεμοχαρές αμερικανικό σινεμά μετά την προβολή της εν λόγω ταινίας, αξίζει να ιδωθεί βαθύτερα.

Ας δούμε την πορεία του λεγόμενου «Θρύλου». Το σενάριο, παρόλο που περνά μηνύματα συνολικά για τον αμερικανικό στρατό, κι επειδή αυτός αδιαμφισβήτητα είναι αιμοσταγής και αδίστακτος, προσπαθεί παράλληλα να εξατομικεύσει καταστάσεις, ώστε να εξανθρωπίσει και να αθωώσει πράξεις και λόγια. Έτσι, ο Κρις μεγάλωσε σε αυταρχικό οικογενειακό περιβάλλον, καλούνταν να είναι ο «λύκος» και όχι το «πρόβατο», έσπαγε στο ξύλο τους συμμαθητές του για να υπερασπιστεί τον μικρό του αδερφό. Ανάλογα, με ηθικό κριτήριο τάχα, κοντοστάθηκε και δίστασε να πατήσει τη σκανδάλη στο Ιρακινό παιδί που στόχευε με μια χειροβομβίδα Αμερικάνους στρατιώτες, γιατί συλλογίστηκε το δικό του παιδί και τη γυναίκα του. Βέβαια, και το Ιρακινό παιδί σκότωσε, και την οικογένειά του έβαλε σε δεύτερη μοίρα τελικά.

Αυτό που «ξεχνά» να μας πει η ταινία είναι το γιατί. Ήταν προδιαγεγραμμένο από τα μικρά του, ή απλά μετέπειτα απέκτησε κάποιο ψυχολογικό- φιλοπολεμικό τραύμα (ανεξάρτητα αν υπήρξαν κι αυτά κι έπαιξαν τον ρόλο τους); Όχι. Αποτέλεσαν συνέπεια της συνειδητής επιλογής συστράτευσης

στον αμερικανικό στρατό. Συνειδητά ο Κρις υπέμεινε όλες τις σκληρές στρατιωτικές ασκήσεις για να ενταχθεί, δέχτηκε και αναπαρήγαγε όλη την ιδεολογική προπαγάνδα περί τρομοκρατίας και αυτόκλητων σωτήρων, συνειδητά με τους φίλους του ράμπο συνέβαλε στο αιματοκύλισμα του Ιρακινού λαού και τη λεηλασία της χώρας του. Αυτοί οι πεισμένοι φονιάδες βέβαια πρώτα δοκιμάζονται δήθεν ηθικά, για να καταλήξουν -ειδικά μετά θάνατον- να δοξάζονται με τιμές για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στις ΗΠΑ.

Τυχαία δεν είναι άλλωστε και η προβολή της ταινίας μέσα στο 2015. Σε μια εποχή που οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οξύνονται, οδηγώντας από τις επεμβάσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, στη Μ. Ανατολή, τη Συρία, την Ουκρανία και την Υεμένη. Είναι βασικό επίσης, ότι τη στιγμή που στην ταινία στοχοποιείται η Άλ Κάιντα, το ISIS -δημιούργημα των Αμερικάνων μεν, με αντιαμερικανική ρητορική δε- αναδεικνύεται σε νο1 εχθρό παγκόσμια. Η κατατρόπωσή τους λειτουργεί σαν πρόσχημα για να στηθούν συμμαχίες και να δρομολογηθούν επεμβάσεις με στόχο την κατοχύρωση και ενίσχυση της παρουσίας και ρόλου των ΗΠΑ στην περιοχή.

Τέλος, μπορεί η ταινία να φτάνει μέχρι τον θάνατο του πρωταγωνιστή το 2013, δε «φτάνει» ωστόσο και στην Ιρακινή αντίσταση πολύ νωρίτερα. Η πάλη του Ιρακινού λαού και το παγκόσμιο αντιπολεμικό κίνημα που αναπτύχθηκε, παρά τις αδυναμίες τους, δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στην Αμερική και την πολιτική Μπους. Βέβαια, οι νικητές γράφουν την ιστορία (και την «ταινία») και σε αυτήν δε χωρούν οι λαϊκοί αγώνες, οι Ιντιφάντες, οι αραβικές εξεγέρσεις...

## ΣΠΙΤ ΑCTION AID

Γκουβάς Δημήτρης, Οικονομικό Ιωαννίνων  
Τσιαντής Μάκης, Ιατρική Ιωαννίνων

Ποιος θα την κάνει την αντιφασιστική πάλη τελικά;

Με αφορμή την «παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού», μια σειρά από παράγοντες του συστήματος, αλλά και ένα σύνολο των «από τα αριστερά» υπερασπιστών του, μας έδειξαν το «ανθρώπινο» πρόσωπό τους με σειρά τοποθετήσεων πάνω στο ζήτημα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Σε αυτό το πλαίσιο του γενικότερου αισθήματος «αντιρατσισμού», η ActionAid, πιστή στις υπηρεσίες-συμφέροντα της ανθρωπιστικής βιτρίνας του συστήματος ανήρτησε στο internet ένα βίντεο ενός «κοινωνικού πειράματος». Το βίντεο αυτό είχε σχετικά μαζική απήχηση και έδειχνε έναν Έλληνα ηθοποιό να βρίζει σε μια στάση έναν άλλο ηθοποιόμετανάστη (που δεν αντιδρά) με στόχο να παρατηρήσουμε τις αντιδράσεις του υπολοίπου κόσμου και να προβληματίστουμε για το κατά πόσο έχει διεισδύσει -ή όχι- «το μικρόβιο του ρατσισμού» σε καθημερινούς ανθρώπους.

Ας δούμε, λοιπόν, το βίντεο αυτό και από μια άλλη σκοπιά. Κατ' αρχάς, θεωρούμε ότι δεν αποτελεί καθόλου «ουδέτερο» και «ανεξάρτητο» για όσους νομίζουν κάτι τέτοιο. Πρώτον το κάνει η ActionAid. Μια ΜΚΟ που έχει γνωστή προσφορά στην ωραιοποίηση της εκστρατείας του δυτικού υπεριαλισμού σε χώρες και λαούς του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Και δεύτερον, γιατί ο τρόπος που εμφανίζει το ζήτημα είναι τέτοιος που αυτό που ουσιαστικά θέτει είναι ότι ο ρατσισμός μας αφορά όλους, ανεξάρτητα από ταξικούς διαχωρισμούς και πολιτικές απόψεις, προκύπτει από μια κακή φύση ενός ανθρώπου και πάνω σε αυτό υπάρχουν οι «καλοί» και οι «κακοί» και μας καλεί, σαν ευσυνείδητους πολίτες, να αποστασιοποιήσουμε από το «διαβολικό» αυτό φαινόμενο.

Ο ρατσισμός-φασισμός, όμως, είναι ένα ταξικό-πολιτικό ζήτημα. Προκύπτει και είναι σύμφυτος με το καπιταλιστικό-υπεριαλιστικό σύστημα και την πολιτική του. Μια πολιτική που δε διστάζει να κομματίζει και να ελέγχει οικονομικά ολόκληρες χώρες, να μακελεύει λαούς, να ξεριζώνει ολόκληρους πληθυσμούς. Που δε διστάζει να χύσει ρατσιστικό δηλητήριο στη συνείδηση της εργατικής τάξης και να δημιουργήσει-χρησιμοποιήσει διάφορες φασιστικές ομάδες όταν τις χρειαστεί.

Για αυτό, ο φασισμός δεν μπορεί να απαντηθεί από αυτούς που τον γεννάν.

Μας εξοργίζει, όταν κάθε είδους εχθρός του λαού μας καλεί «να προβληματίσουμε για τη ξενοφοβία και το ρατσισμό». Είτε αυτό είναι ΜΜΕ, είτε δηλώσεις Παυλόπουλου για «σεβασμό στο διαφορετικό», είτε κάλεσμα σε πορείες γιορτούλες μαζί με διάφορους «γνωρίζοντες» (βλ. Καμίνη), είτε κάλεσμα μεταναστών στη βουλή απ την Κωνσταντοπόλου, είτε video και καμπάνιες «ευαισθησίας» της ActionAid.

Τέλος, ίσως αυτό το βίντεο ακούμπησε στο φιλότιμο κάποιο κόσμο και ιδιαίτερα τη νεολαία, για μας όμως εντάσσεται στη διαδικασία αποπροσανατολισμού και αδρανοποίησης του εργατικού-λαϊκού κινήματος από το πεδίο της πάλης. Εκεί, που μέσω της αναμέτρησης με το σύστημα και την πολιτική του θα διοθούν πραγματικές απαντήσεις στο ζήτημα του ρατσισμού-φασισμού. Εκεί, που στα πλαίσια της αντιμπεριαλιστικής-αντικαπιταλιστικής πάλης, θα οικοδομηθεί ένα πραγματικά αντιφασιστικό κίνημα. Εκεί, δηλαδή, που αναγκαστικά ντόπιοι και ξένοι εργάτες θα αναγνώρισουν-συνειδητοποιήσουν τα κοινά τους συμφέροντα και που μαζί με τη νεολαία και το λαό θα συγκροτήσουν το νικηφόρο μέτωπο πάλης τους!

**ΚΥΡΙΑΚΗ 5/4/2015**

ΤΑ ΜΑΤ ΤΗΣ "ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ" ΣΥΡΙΖΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ "ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΝ"  
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ DORADO  
ΚΑΙ ΧΤΥΠΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΗΣΗ  
**ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΑ!**

# ΝΕΞΟΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΥ ΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ

Επιτροπές Αγωνα Χαλκιδικής & Θεσσαλονίκης Εναντία στα Μεταλλεία Χρυσού

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ!  
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΞΑΓΩΝΑΣ ΣΙΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  
ΕΛ DORADO από Χαλκιδική  
ΚΑΜΠΗ ΔΙΩΣΗ σους ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΛΑΪΚΗ  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  
ΑΡΙΣΤΕΡΗ  
ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ  
ΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η δύναμή μας  
στους αγώνες!



Κάτω η αντιλαϊκή πολιτική

Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ

Έξω από ΕΕ και ΝΑΤΟ  
Ανατροπή του Νόμου Πλαίσιο  
Ενισχύουμε τους συλλόγους

13  
ΜΑΪΟΥ

Στηρίζουμε-Ψηφίζουμε

Αγωνιστικές  
Κινήσεις

ΑΕΙ-ΤΕΙ